



NIEUWSBRIEF



Reünie-Orkest Limburgse Jagers

11e Jaargang nummer 66

Onderscheiden met de legpenning en oorkonde
behorende bij de kolonel - Antoniwaardering

Februari 2021

Beste wensen voor 2021

Allereerst wenst het Reünie-orkest Limburgse Jagers u de allerbeste wensen toe voor het nieuwe jaar.

We hopen dat 2021 voor u en uw naasten een jaar mag zijn vol lichtpuntjes, meer sociaal contact en prachtige hartverwarmende blaasmuziek.

Als Reünie-Orkest Limburgse Jagers leven wij mee met iedereen die geraakt is en wensen hen veel kracht en sterkte toe.

Het jaar 2020

Voor ons als Reünie-Orkest Limburgse Jagers was 2020 dubbel speciaal. We leven in een bijzondere en in vele opzichten rare tijd. Onze dagelijkse routine, gewoontes, vrijheden zijn door het virus en de ongekende maatregel om het virus onder controle te krijgen opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Sinds maart heeft 'het coronavirus' ons sociale leven serieus in de war gestuurd. Vanaf maart hebben we niet kunnen repeteren en moesten we ons tevreden stellen met online contacten.

Vooruitzichten 2021

We hopen dat we in dit nieuwe jaar wat vaker muziek kunnen en mogen maken.

En dat u er dan ook van mag komen genieten.

Zodra we van de overheid groen licht krijgen om op te treden, zullen we u zeker op de hoogte houden.

We wensen u allemaal goede moed en een goede gezondheid. Blijf gezond, blijf genieten van prachtige muziek en alle andere mooie dingen, hou vol, hou afstand en hou het veilig!

Met Muzikale groeten

In deze Nieuwsbrief :

Pagina 1+2

Beste Wensen 2021
In Memoriam

Pagina 7+8

Kort overzicht 2020 en programma 2021
Ingekomen Post

Pagina 3+4

"Lid van Verdienste"
Limburgse Vaandels

Pagina 9+10

Partituur
Cartoons van Hein de Kort

Pagina 5+6

Ingekomen Post

Pagina 11

Verjaardagen ROLJ leden,
Waem Kènt ze nog en de slogan van de maand.



In Memoriam Jo Dassen

Het was op 6 februari 1962, dat Jo zich in de winterse kou moest melden als dienstplichtig militair op de Frederik-Hendrikkazerne te Venlo-Blerick, om als mede-uitverkorene gestalte te geven aan de nieuwe lichte 62-1 van het Fanfarekorps Limburgse Jagers.



Onder de eminente leiding van kapelmeester Anne Posthumus, zijn secondanten Sgt.-majoor Jo Jochems en drumbandinstructeur Sgt.-majoor Sjeng Ruskus, werd het korps gevormd om nationaal en internationaal het visitekaartje van het Regiment Limburgse Jagers te zijn.

Veelvuldig werd er tijdens een taptoe of concert het muziekwerk 'Retraite Française' uitgevoerd, waarbij Jo dan de bazuinsolo vanuit een toren of vanaf een hoger gelegen plek uitvoerde.

Ook na de dienstdienst was Jo met zijn echtgenote altijd prominent aanwezig bij de reünies van zijn lichte 62-1 en hij genoot dan met volle teugen van de muziek en de verhalen van weleer.

Op de laatste reüniebijeenkomst gaf hij het organiserende comité nog mee om niet te lang te wachten met de volgende reünie. Met een nieuw weerzien.

Het mocht helaas niet zo zijn.

Vaarwel Jo, vriend, Limburgse Jager pur sang.

Dre Loosberg Voorzitter reüniecommissie 62-1



In Memoriam Coen van Thor

Coen, een fervent Limburgse Jager, meldde zich in 2010 aan als lid van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.



Ik maakte Coen als liefhebber van de blaasmuziek mee in het Fanfare en Tamboerkorps Limburgse Jagers in de lichte 1958-4. Alhoewel hij geen blazer van het korps was had hij er vele verdiensten als slagwerker. Met grote trots hanteerde hij er op gezette tijden de tambourmaitrestok waarmee hij zowel het drumband en het muziekkorps keurig in de pas wist te laten lopen. En niet dat alleen, zijn commando's bij de militaire taptoes en shows werden steeds correct door de 50 muzikanten en slagwerkers opgevolgd. Zijn luide stem, zijn fors postuur en niet te vergeten zijn uit de kluiten gewassen militair aandoende gitzwarte snor stonden hem daarin bij.

In zijn burgerleven kon hij niet anders dan ook hier het commando, met tambourmaitrestok natuurlijk en met de, op latere leeftijd, snor met grijze glans, op zich te nemen. Heel Maastricht kent Coen als trots en fier voor zijn korpsen uitlopend als gewaardeerd verenigingsman. Terecht ontving hij daarvoor grote waardering, prijzen en onderscheidingen.

Alhoewel hij, mede ten gevolge van fysieke omstandigheden, niet in de gelegenheid was om zijn ervaring die hij had opgedaan bij de Maastrichtse korpsen, veelvuldig in te brengen in ons korps bleef hij trouw aan het Reünie Orkest Limburgse Jagers.

Wij zijn hem daarvoor dankbaar en nemen afscheid met de Limburgse Jagersgroet:
Voor Elkaar, Altijd!

Zijn familie wensen wij veel sterkte bij het verlies van Coen.

Namens Bestuur, Dirigent, Ereleden, Ladyspeaker en Leden van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers,

Leo Hanssen, vicevoorzitter

“Lid van Verdienste”

Op dinsdag 26 januari heeft Jan Dietz uit handen van de penningmeester de oorkonde “Lid van Verdienste” mogen ontvangen. Jan Dietz is van lichte 63-3. In 1994 is Jan als muzikant bij het Reünie-Orkest gekomen en heeft daar twee keer het penningmeesterschap op zijn schouders genomen. Het ROLJ wil Jan hartelijk danken voor zijn inzet in al die jaren.



Beste Fanclub leden,

Bedankt voor de gulle gave die jullie als Fanclub leden in 2020 aan het Reünie-Orkest Limburgse Jagers hebben gedoneerd.

Het jaar 2021 is alweer begonnen en we hopen dat we er een muzikaal jaar van kunnen gaan maken.

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat ons orkest ondanks de moeilijke tijd toch 10 nieuwe muzikanten heeft mogen verwelkomen. Deze muzikanten moeten voorzien worden van nieuwe kostuums. Hierdoor moeten we een flinke investering doen.

Mogen we net als voorgaande jaren weer een beroep op jullie doen?

U kunt u bijdragen overmaken naar **NL27RABO0121817601** met vermelding Fanclub.

Alvast hartelijke dank.
Frans Stoffels
Penningmeester ROLJ
rolj.fanclub@gmail.com





Reünie-Orkest Limburgse Jagers neemt deel aan Limburgs Drapo-project

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) is een campagne begonnen om zo veel mogelijk Limburgse verenigingsvaandels en vlaggen in beeld te brengen. Hiervoor wordt het verenigingsleven gevraagd foto's op te sturen naar dit zgn. Limburgse Drapo-project met daarbij een begeleidend schrijven. Het SHCL hoopt op deze manier binnen een tijdsbestek van een jaar zo veel mogelijk exemplaren te ontvangen met als doel deze online te plaatsen in de vorm van een digitale galerij. Ons muziekkorps zal zeker deelnemen aan dit mooie initiatief en zal zorg dragen voor een passende foto van ons mooie vaandel met begeleidend schrijven. Een prachtig muziekkorps als het Reünie-Orkest Limburgse Jagers mag zeker niet ontbreken aan dit mooie project.

Math van Sloun
Voorzitter

Bestuur en dirigent ROLJ bezoeken alle leden en ereleden met Kerstwens

Sinds vele jaren is de maand december steevast de maand waarin het ROLJ het jaar afsluit met een gezellige feestdag voor alle leden, ereleden, genodigden en partners, de Finale.

Echter vanwege Covid-19 was dit helaas niet mogelijk. Als alternatief had het bestuur daarom besloten om alle leden persoonlijk te bezoeken en een Kerstwens met bijhorend kerstgeschenk in de vorm van een fles wijn en chocolade aan te bieden. Er werd een groepsindeling opgesteld zodat ieder bestuurslid ca 10 leden zou gaan bezoeken en wel op zaterdag 19 december jl.

Naast het bestuur nam ook onze dirigent Jos Stoffels deel aan deze kerstactie hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld.

Zowel het bestuur als de dirigent konden terugzien op een zeer geslaagde actie en alle leden vonden dit dan ook een geweldig initiatief, niet alleen vanwege de mooie Kerstwens met passend geschenk maar zeer zeker ook vanwege het persoonlijke karakter van deze actie.

Hopelijk verloopt het nieuwe jaar voorspoedig en kunnen wij 2021 weer afsluiten met de traditionele Finale.

Math van Sloun
Voorzitter



Er waren in 2020 ook 9 Jubilarissen in ons korps.

25 Jaar; Jeu Spronk, Jo Habets, Jac van Dael.

10 Jaar; Nico Vroom Ere lid.

5 Jaar; Lex Paques, Jan Kroes, Jo Cobben, John Haegmans

Deze jubilarissen zullen later dit jaar bij een gelegenheid worden gehuldigd.

WAAROM WORDEN WE LIMBURGSE "JAGERS" GENOEMD?



Tekst | Nico Vroom

1950



2020

70 JAAR

Die vraag krijg ik nogal eens gesteld. Limburgse in de naam is duidelijk uit te leggen. Immers ons regiment heeft traditioneel haar wortels in de provincie Limburg met het stamregiment, het 2e Regiment, dat lang in Maastricht "lag" en later naar Venlo verhuisde. Maar waarom jagers? Dat stamt af van het voormalige Bondscontingent Limburgse Jagers uit 1842. Zo genoemd vanwege hun groene uniform en "jager" bewapening met het zgn. bus geweer en hartvangers. Daar richtte onze eerste Regimentscommandant Kolonel Antoni zich op toen hij in 1950 een naam zocht voor het nieuw op te richten regiment als samenvoeging van de drie nummerregimenten 2e, 6e en 11e Regiment Infanterie.



Maar waar kwam die term, benaming "jager" destijds in de 19e eeuw vandaan? Van oudsher waren in de infanterie en cavalerie zowel zgn. zware als lichte eenheden ingedeeld. Dat had met hun taken en daarmee ook hun bewapening te maken. De zgn. zware eenheden werden in de grote veldslagen in het centrum van de aanval c.q. verdediging ingezet. Stootkracht, Vuurkracht en Grootte van de eenheid maakte het mogelijk met Grenadier compagnie-ën en eskadrons Huzaren een succesvolle aanval uit te voeren. Of juist een aanval af te slaan. Maar men ging op een flexibele manier het gevecht aan. Ook de flanken werden belangrijk, daar waren vaak meer bosschages en bebouwing. Dat vereiste een ander soort soldaat.

De Jagers vormden de lichte infanterie van een leger, welke naast het gewone infanteriewerk ook geïnfanteerd waren in speciale taken. Zo werden ze vaak vooruit gezonden in veldslagen om andere eenheden te dekken, voerden verkenningen uit en probeerden de vijandelijke eenheden te ontregelen, door hun officieren, tamboers en vaandeldragers uit te schakelen. Zo kon de strategie van de tegenstander onderuit gehaald worden, omdat er verwarring in zijn gelederen werd gewekt of onbedoelde aanvallen uitgelokt werden. Jagers hadden dus de bedoeling om heel actief aanwezig te zijn.

In de 18e eeuw werden ze met name geworven uit diegenen, die goed met wapens konden omgaan, nl. jagers en houtvesters.



Busgeweer

(foto: 'Nationaal Militair Museum (NMM) Soesterberg')

Vandaar dat de naam "Jager" als snel werd gebruikt voor dit type soldaat. Om hun taken goed uit te kunnen voeren en daarbij niet op te vallen, droegen ze groene uniformen met zwart leerwerk.

BEWAPENING

Jager-eenheden werden bewapend met jachtbussen en hartsvangers, in plaats van musketten, degens en sabels. De laatste waren lang en onhandig te hanteren in bijvoorbeeld bosgebieden. De jachtbuis of busgeweer heeft een korte loop en ook de hartsvanger is korter, dan degen en sabel. De hartsvanger komt voort uit de jacht en werd daarmee gelieerd aan een jager soldaat.



JACHTHOORN

In plaats van tamboers en pijpers hadden deze eenheden, als muzikanten voor het doorgeven van signalen, (jacht)hoornblazers en/of halvemaanblazers. Zo werd de jachthoorn het embleem voor jager eenheden en lichte infanterie. Te zien op hoofddekels, uniformen, vaandels en als logo.



In 1814 werden voor het nieuwe Nederlandse leger bataljons Jagers geformeerd (nrs. 16, 17, 18, 27 en 36), gekleed in donkergroene uniformen met gele kragen, manchetten en paspelling en zwart leerwerk.. De bataljons Jagers werden ingezet het jaar daarop in de gevechten bij Quatre-Bras en Waterloo. Later dat jaar werden de bataljons Jagers opgenomen in de

Afdelingen Infanterie en kende het leger geen Jagers meer. Hun taak was overgenomen door de Flankeurs. Na het opheffen van de vier Afdelingen Zwitsers (nrs. 29, 30, 31 en 32) werden bij Koninklijk Besluit in 1829 twee bataljons Jagers



In de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog (1830-1832) werden veel compagnieën Vrijwillige Jagers opgericht vanwege de speciale benaming. Ook nu werd door alle eenheden gekozen voor een donkergroen uniform met zwart leerwerk en jachtbuksen. Na de Tweede wereldoorlog bleven de Jagers gehandhaafd, soms in één regiment verenigd met de Gardegrenadiers. In 1984 werden Grenadiers en Jagers definitief verenigd in het Garderegiment Grenadiers en Jagers. De Garde Jagers hebben de Jachthoorn als hun eenheidseembleem.



In 1950 werden 2^e, 6^e en 11^e Regiment Infanterie opgeheven; tegelijk werd het Regiment Limburgse Jagers opgericht, dat de tradities van beide drie regimenten zou voortzetten. De naam Limburgse Jagers is tevens een herinnering aan het Bondscontingent van Limburg dat in de 19e eeuw was opgericht en het Bijzonder Vrijwillig Landstormkorps Limburgsche Jagers dan van 1915-1940 heeft bestaan.



Ingekomen post



In het Regimentseembleem van het Regiment is naast de eikenblad van Limburg de halvemaaan hoorn van het Graafschap Horne verwerkt. In 1957 werd door de bevolking van Limburg een ceremonieel uniform aangeboden voor het Tamboer- en Fanfarekorps. Het regiment had als één van de muziekkorpsen, een Korps Halvemaaanblazers, eerst bij het 16e Bataljon in Oirschot en later bij het 42e Bataljon in Seedorf. In 2002 kreeg het Regiment ook identieke ceremoniële uniformen voor haar vaandelwacht en erecompagnie. En sinds een aantal jaar wordt door de Regimentsadjudant van het Regiment Limburgse Jagers bij het ceremonieel uniform de hartsvanger gedragen.



Ons 42^e Bataljon is nu ingedeeld in de 13^e Lichte Brigade en is weliswaar uitgerust met pantservoertuigen, echter ze zijn gemotoriseerd en met een lichte bewapening. In die zin klopt het dat dit bataljon samen met het 17^e Bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene nu de lichte infanterie van de Koninklijke Landmacht is. Terug naar de basis van de jager taken uit het verre verleden. Wel robuuster met de bewapening.

**Het is dit jaar 70 jaar geleden dat het Tamboer en Fanfarekorps is opgericht.
In de volgende Nieuwsbrief zullen we hier aandacht aan schenken.**

1951 - 1995

**TAMBOER EN FANFAREKORPS
LIMBURGSE JAGERS**

70 JAAR



1992 - 2021

**REÛNIE-ORKEST
LIMBURGSE JAGERS**



Kort overzicht 2020

Ook 2020 zou een druk jaar geweest zijn maar door de corona heeft het ROLJ maar een concert kunnen geven. Door de coronacrisis werd alles afgeblazen. We moeten afwachten wat het jaar 2021 brengt maar laten we hopen dat de coronacrisis zo snel mogelijk verdwijnt. Op dit moment staan er nog verschillende optredens gepland voor 2021. Of deze doorgaan is afhankelijk van de coronacrisis.

Het ledenbestand van ons korps heeft het afgelopen jaar een aantal veranderingen gekend In 2020 hebben we helaas afscheid moeten nemen van mensen die nog lid waren en zijn geweest van het ROLJ.

- † **Guus Erkens** was van 2006 tot 2016 muzikant.
- † **Jan Bleijerveld** was erelid vanaf 2000.
- † **Sten van der Meijden** zorgde voor de transport van de materialen was lid vanaf 2009.
- † **Henk van der Vorst** was van 1992 tot 2007 slagwerker en tambour-maître.

Nieuwe leden

Het ROLJ heeft een sterke groei doorgemaakt, ondanks een tot nu toe moeilijk verenigingsjaar. Gerekend vanaf maart 2020 hebben wij 10 nieuwe muzikanten mogen verwelkomen.

Paul Ramakers	bugel
Jos Cobben	slagwerk
Thei Bartels	trompet
Jos Linssen	trompet
Willem Maassen	trombone/bas
René Schurer	trompet/bugel
John Custers	hoorn
Alex Ramaekers	tenor sax
Henk van Sloun	tuba
Tom Delissen	hoorn

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers had op 31-12-2020 53 muzikanten.

Gestopt bij het ROLJ

Sjef Quadvlieg, trombonist vanaf 2000 muzikant, is gestopt i.v.m. zijn gezondheid.

Sponsors

Het drukwerk, in 2020, van het ROLJ, werd gesponsord door Drukkerij **Weemen**, **Adams** muziekcentrale te Ittervoort en **Hansen dranken te Linne**.

Programma 2021

Kerkrade	woensdag	5 mei	middagconcert Hambos
Venlo	zaterdag	29 mei	avondconcert in de Venlonazaal.
Stein	mei/juni		koffieconcert met Steiner Mannenkoor
Bergen Hohne (Duitsland)	midweek	?	

Alle concerten onder voorbehoud



Antoine Schleijsjer verzorgt 25 jaar de ROLJ verjaardagactie



Afgelopen december 2020 was het precies 25 jaar geleden dat een van onze trompettisten, Antoine Schleijsjer uit Landgraaf, de ROLJ-verjaardagactie op zich nam, een taak die hij tot op de dag van vandaag nog steeds met grote toewijding uitvoert.



Antoine stuurt jaarlijks naar alle leden en ereleden van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) een mooie verjaardagkaart met bijbehorende felicitatie, in totaal circa 60 adressen.

Een eenvoudige rekensom leert ons dat Antoine in al die jaren in totaal ca 1500 verjaardagkaarten heeft verstuurd of persoonlijk heeft bezorgd, een prestatie van formaat, dat mag zeker gezegd worden !

Antoine werd hierbij steeds ondersteund door zijn echtgenote Mia, die niet alleen deze actie maar zeker ook het ROLJ een heel warm hart toedraagt.

Zodra de (corona-)maatregelen dit toelaten zullen wij dit unieke jubileum voor Antoine en Mia op gepaste wijze vieren.



Vooralsnog willen wij Antoine en Mia van harte bedanken voor deze geweldige prestatie!

Namens het bestuur, dirigent, leden en ereleden van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.



Antoine is een echte Limburgse Jager.
Zie de fiets en zijn muziektas.



HANSEN DRANKEN
Je haalt 't bij Hansen

TAALHUMOR

ADAMS
Muziekcentrale

Voor het eten drinken wij altijd een alternatiefje

Ik kan mij zo moeilijk horizonteren

Wat maak je nu toch weer een valse inseminatie

De condolerende arts is vanmorgen geweest

Mijn zus explodeert een kapsalon

Ze hebben mijn broer onder culturele gezet

Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt hij op eigen houtje de straat over

MUZIKAAL PORTRET VAN: Lex Paques

Voorletters en achternaam: **A. Paques**

Roepnaam: **Lex**

Welk instrument bespeel je?

Saxofoon alt



Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz.

Klarinet, hobo, sax bariton, sax tenor

Hoe lang ben je lid van het ROLJ.

Sinds 2015

In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld?

Bij Philharmonie Sittard heb ik van 1972 tot 1995, 1e klarinet gespeeld en speel naast ROLJ nog bij kapel Hou op die Kis in Zitterd. In 2018/2019 heb ik gespeeld bij Brass Band C'est Ca in Maastricht, waarmee ik op concertreis ben geweest naar de Feria feesten in Nimes, Frankrijk en tijdens de Nocturne in Luik.

Van welke vereniging ben je nog meer lid:

Kapel Hou op die Kis Zitterd

Welke hobby's heb je nog meer:

Oldtimers, heb een Citroen DS uit 1974 en ben momenteel bezig met de restauratie van een Willys Jeep uit 1942 (dus mocht iemand nog spullen uit deze tijd hebben dan hoor ik het graag!)

Van welke muziek hou je het meest:

Licht klassiek, dixieland, Brass bands, filmmuziek en Tjechische muziek maar ook jaren 60/70/80 muziek

Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:

Ons huidige repertoire vind ik heel goed gekozen om te spelen en uit te voeren

Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland:

Altijd een heel goed idee, mag van mij iedere 2 jaar

Wat vind je van het ROLJ:

Voor mij is het ROLJ een heerlijke club met goede muziek en een fijne, gezellige sfeer, waar ik mij sinds 2019 ook als bestuurslid, met veel plezier voor inzet!

Wat wil je nog meer kwijt:

Ik hoop dat we nog heel lang met ons ROLJ muziek op een goed niveau kunnen blijven maken, voor ons eigen plezier en dat van onze fans en ons publiek. Optredens met solisten zoals Emma Brown hebben op mij een hele diepe indruk gemaakt qua niveau en nog meer, qua mooie emoties die deze uitvoeringen teweeg hebben gebracht!



Cartoons van Hein de Kort



WIJ FELICITEREN

Antoine Schleijsper	5 februari
Frans Stoffels	5 februari
Jos Linssen	9 februari
Harry Beurskens	17 februari
Willem Maassen	25 februari

Bert Scheijen	1 maart
Cor Kwakman	4 maart
Ferry Tummers	12 maart
Jo Cobben	13 maart
Jean Gubbels	15 maart
Emile Hermkens	18 maart
Math van Sloun	26 maart



**Van Harte Gefeliciteerd namens het
Reünie-Orkest Limburgse Jagers**

**Vanaf deze plaats willen wij alle zieken
VAN HARTE BETERSCHAP EN STERKTE TOEWENSEN.**



Krink Ech. Waem këntj ze nog ????

In dörp of stad
Edere daag 'n lekker bad.
Vreuger op 't plattelandj langs de baek
Achterein inne **kuup**,
eine kieër per waek

Doe huuers hieël dök
Op vandaag höbbe w'r 't mer drök.
Weer deje alles op oos gemaak
Allewel is det 'n slechte zaak.

Slogan van de maand;

**Es se op bleefs vöör Cassius Clay
En de mam op maandig nog de was deej.**

*DEZE NIEUWSBRIEF IS ONDER EIGEN BEHEER EN ONDER
EIGEN VERANTWOORDING SAMEN GESTELD DOOR DE REDACTIE*

Wilt u zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief, stuur dan even een mailtje naar redactie.rolj@gmail.com o.v.v. Nieuwsbrief voorzien van uw e-mail adres en u ontvangt de Nieuwsbrief om de twee maanden gratis in uw mailbox.

NIEUWS

REDACTIE;

Martin Hanssen en Frans Stoffels
E-mail: redactie.rolj@gmail.com